

December 2024/Januari 2025



Opweg....

H. Bavoparochie

Noorddijkerweg 1 1645 VB Ursem

IBAN: NL42RABO0364001305

E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Website: www.bavoparochie.nl

Stichting behoud Ursemmer kerk

IBAN: NL43RABO0385 579616

E-mail: secretaris@vriendvanbavo.nl

Website: vriendvanbavo.nl

Pastorale zorg:

Parochieraad Tel.: 06-27537113

Bij geen gehoor:

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque

Tel.: 06-87375420

E-mail: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Kerkhofaangelegenheden:

Annemarie Broersen-Oud

E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:

Esther van den Brink-Sprenkeling

E-mail: heiligebavoparochie@hetnet.nl

Tel.: 072-5021314

Parochieblad 'Op weg'

Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805

E-mail: opweg@bavoparochie.nl

Inleveren kopij volgende uitgave:

uiterlijk maandag 6 januari 2025

18^e jaargang, nr. 10

Oplage: 550

Van de parochieraad

Inmiddels is de advent begonnen en is het over enkele weken nieuwjaar. Er wordt druk gerepeteerd voor het kerstspel en de vieringen voor kerst en oudjaar. Koster, koren, kerkwerksters, kerststalzetters, bloemschikkers, lekenvoorgangers, vieringvoorbereiders en nog vele anderen zijn druk in de weer.

Terugkijkend op het gehele jaar zien we een groot aantal mooie vieringen en bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de themavieringen met de Bavokids, vieringen met 'Eigenwijs' of het Bavokoor, jaardiensten voor nabestaanden en onze overleden dierbaren, de sinterklaasbijeenkomst in de kerk en de koffiesoos van de KBO. Afgelopen jaar hebben de vrienden van Bavo vanwege hun 10-jarig bestaan ook flink uitgepakt met diverse leuke activiteiten in de kerk. Misschien niet allemaal zaken die heel veel te maken hebben met het begrip geloven, echter zijn ze wel verbindend voor parochianen, geven inspiratie en een gevoel van saamhorigheid. Ditzelfde ervaren we tijdens bijvoorbeeld bij de allerzielenviering en ook bij de 4 mei herdenking.

Misschien is dit wel een meer passende wijze van 'geloven anno 2024' dan de traditionele wijze van de verkondiging van het christelijke geloof. Waarmee niet gezegd is dat hiervoor geen behoefte meer aan is, maar blijkbaar bij veel minder mensen dan voorheen.

We zien al jaren dat de bezoekersaantallen van de weekendvieringen steeds kleiner worden. Het regiobestuur heeft het plan om op termijn bijna alle kerken af te stoten. Als parochieraad stellen we de vraag hoe lang we als parochie-gemeenschap nog willen blijven bestaan en hoe we dit kunnen organiseren.

Met andere woorden; is er behoefte aan allerlei meer of minder 'geloofswaardige' bijeenkomsten en vieringen in het eigen dorp op een vaste plek? Of kan dit ook op andere wijze of andere locatie een invulling krijgen?

Antwoorden hierop zijn nog niet voorhanden en ook niet zo gemakkelijk te vinden. Als parochieraad moeten we wel met deze vragen omgaan en dat is soms best lastig. Daarbij komen we maandelijks bij elkaar om alles goed te organiseren en ook het gehele huishouden van de kerk rond te krijgen.

De noodkreet voor versterking van twee maanden geleden heeft geen respons gehad. Daarom nog een keer een oproep:

We zijn als parochieraad nog steeds met z'n drieën!!!

Wij hebben al eerder de vraag gesteld, wie kan ons helpen door mee te praten, te denken en te doen tijdens en na de vergadering???

Voor nu, prettige kerstdagen en een goed Nieuwjaar!

Kaartje sturen?

De parochieraad stuurt zo nu en dan een kaartje naar parochianen waarvan we weten dat ze problemen hebben met hun gezondheid, verdrietig zijn of in een lastige periode zitten.

Wanneer u denkt dat iemand in uw omgeving verblijd kan worden met een kaartje, vernemen wij dat graag.

Dat kan via 06-27537113 of per e- mail:
heilgebavoparochie@hetnet.nl

Collecte



De Bavoparochie gaat met de tijd mee. Het is nu ook mogelijk de parochie op digitale wijze financieel te steunen.

Vanuit uw luie stoel, maar ook in de kerk kunt u in de collecteschaal, bij de collectezuil en her en der in de kerk, deze QR code scannen.

Uiteraard blijft contant geld ook altijd welkom in de collecteschaal of in de collectezuil achter in de kerk.

de parochieraad

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het is geweldig dat nieuwe Vrienden zich nog steeds melden. Deze vrienden worden voor het jaar 2025 genoteerd zodat wij met een goede basis aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Hopelijk gaan wij in 2025 op naar de 180 Vrienden.



Want in de krant gelezen... het komt snel dichterbij.

“Sluiting katholieke kerken in een stroomversnelling”

“binnen vier jaar helft van de gebouwen afgesloten als religieus centrum lokale parochies”.

En hoewel dit nog niet onze Bavo kerk betreft, moeten wij ons als parochie en gemeenschap hierop wel voorbereiden. Want dit gebouw heeft een ruimere functie voor de gemeenschap van Ursem.

Uw bijdrage voor de kerk moet ingezet worden op het behoud van dit gebouw voor de Ursemmer gemeenschap. Dat is het doel waar de Vrienden en de BUK zich sterk voor maken.

Stichting Behoud Ursemmer (Bavo) kerk (**BUK**)

Een belangrijk hulpmiddel bij het realiseren van het doel is de oprichting van de Stichting Behoud Ursemmer (Bavo) Kerk. De stichting zorgt ervoor dat alle ontvangen middelen effectief worden aangewend voor het onderhoud van het kerkgebouw, maar ook voor verbeteringen die de kerk toegankelijker en duurzamer maken.

Door lid te worden van de Vrienden van de Bavo, word je deel van een gemeenschap die zich inzet voor het behoud van een belangrijk stukje geschiedenis en cultuur. Je helpt de kerk niet alleen financieel te behouden, maar ook om haar rol als culturele ontmoetingsplek te blijven vervullen. Samen kunnen we de Bavo Kerk behouden voor toekomstige generaties.

Op zondagmiddag 15 december hebben we het jubileumjaar 2024 afgesloten met een korenfestival. Met name koor 'Eigen Wijs' heeft gezorgd voor een mooie en gezellige muzikale middag.

Louis Schoutsen

Word Vriend van Bavo Ursem!

Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo Ursem en daardoor financieel bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN NL43RABO0385 579616 en u bent een jaar lang vriend. Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

ANBI Stichting BUK 866558135

Van het pastoresteam

Met open harten door de advent naar het licht van kerst

Beste parochianen,

Vorige week zondag hebben we het feest van Christus Koning van het heelal gevierd. Het is mooi om te zien dat wij als gelovigen feestdagen kunnen vieren die verwijzen naar de mysteries van ons geloof. Net zoals we op 27 april Koningsdag vieren, vierden wij in de Heilige Mis dat Christus onze Koning is. Met de heilige mis tonen we God onze dankbaarheid voor de liefde die Hij ons geeft.

Met dit feest sluiten we het liturgische jaar af. Tijdens elk jaar vieren we verschillende liturgische periodes, zoals advent, kerst, vastentijd en Pasen. Na de viering van het feest van Christus Koning beginnen we een nieuw liturgisch jaar met de tijd van advent, een periode waarin we ons voorbereiden op de geboorte van het kindje Jezus.

Tijdens de advent beleven we opnieuw de verwachting van de eerste komst van onze koning en verlosser, Jezus Christus. De advent duurt ongeveer vier weken, wat heel kort is in vergelijking met de 400 jaar die het volk van Israël moest wachten op de komst van de Messias.

Beste medegelovigen, het is belangrijk dat we in deze adventstijd gebruiken om een houding van openheid te ontwikkelen, zodat we het Christuskind warm kunnen ontvangen. Deze periode is een geschenk dat ons geloof ons biedt: de mogelijkheid om ons voor te bereiden op een van de mooiste tijden van het jaar. Niet alleen vanwege de cadeaus die we ontvangen tijdens Sinterklaas en kerst, maar vooral vanwege de geschenken die God in onze harten brengt.

Laten we de hoop niet verliezen, vooral in deze adventstijd, ondanks de werkelijkheid van de wereld om ons heen. Laten we ons in plaats daarvan richten op onze harten en ons voorbereiden. Onze Heer werd immers niet geboren in een perfecte wereld, maar in een wereld vol chaos en politieke machtsstrijd. Hij werd geboren in een eenvoudige stal, waar de eerste getuigen eenvoudige mensen waren: herders met hun eenvoudige werk. Toen de herders zagen wat er gebeurd was, waren ze vervuld van vreugde en gaven ze glorie aan God.

Ik nodig u uit, beste medegelovigen, om ons voor te bereiden en elke dag met vertrouwen te leven. Vertrouw de Heer al uw zorgen toe en neem een moment om Hem te danken voor alles wat u dagelijks beleeft. Vraag Hem u te helpen Hem te ontvangen wanneer Hij geboren wordt, zodat Hij geboren mag worden in een eenvoudig hart, warm van vreugde en liefde voor Hem.

Met hartelijke groet,
Kapelaan Josué

Bericht van de M.O.V.

Wij gaan het hele jaar door voor de Voedselbank!

Onze parochie zamelt houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland.



In het voorportaal van de kerk en achter in 'De Overkant', kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.

Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de volgende website: www.voedselbankwv.nl

Nieuws uit regio 'De Waterkant'

Regionale nieuwsbrief

In onze regio 'De Waterkant' verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze komt iedere donderdag uit en bevat alle vieringen van de negen parochies in de regio en de meest actuele informatie van deze parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven aan: regiodewaterkant@gmail.com



Rooster

van de vieringen in onze parochie:

zondag 15 december **Geen viering**

zondag 22 december

16.30 uur *Kerstspel* Bavokids

dinsdag 24 december

21.00 uur Josué Mejia 'Eigen Wijs'
Kerstmachtviering

woensdag 25 december

10.00 uur A. van Straaten Bavokoor
Eerste Kerstdag

donderdag 26 december **Geen viering**

dinsdag 31 december

19.00 uur Parochianen Bavokoor
Oudejaarsviering 'Eigen Wijs'

zondag 5 januari **Geen viering**

zondag 12 januari

10.00 uur Josué Mejia 'Eigen Wijs'

<p>Op Tweede Kerstdag is de kerk geopend van 14.30 uur tot 16.00 uur om de Kerststal te bezichtigen.</p>

Vieren in Schermerhorn

Het samenkomen is altijd de eerste zondag van de maand in de Horn in Schermerhorn om 10.00 uur.

De voorganger is een van de drie leken voorgangers.
Met medewerking van een koor.

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 06-53924985.



Vieringen in de Rustenburcht

Deze vieringen op donderdag zijn voor iedereen toegankelijk.

Dus ook mensen die niet in de Rustenburcht wonen zijn welkom.

De aanvang is steeds om 15.30 uur.

Op de volgende data is er een viering:
23 januari, 20 februari, 20 maart.

'Open Huis'

Op donderdag van 9.30 uur tot 12.00 uur zijn de kerk en het pastorieetje open.

Wilt u iets bespreken of zit u gewoon verlegen om een praatje, de koffie is klaar in de Overkant en wordt u graag aangeboden. Er zijn altijd gastvrouwen aanwezig. Vaak ook wel een lid van de parochieraad. Ook voor het opsteken van een kaarsje of voor stilte en gebed in de kerkbanken bent u van harte welkom.

Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een e-mail te sturen aan: heiligebavoparochie@hetnet.nl of u kunt op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de pastorie terecht.

Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling
Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem
Tel.: 072-5021314



Verhuizen?

Laat u kennen!

Help onze ledenadministratie.

Geef uw verhuizing door met een verhuisbericht aan uw parochiebestuur!

Handig om te weten

15 december	14.00 uur	Korenfestival
22 december	16.30 uur	Kerstspel
24 december	21.00 uur	Kerstnachtviering
25 december	10.00 uur	Eerste Kerstdag



Wij gedenken

Leo Kneppers, 80 jaar



Het Ursemmer leven van Leo Kneppers en zijn vrouw Ineke begon eind 1971, toen zij samen met hun twee zoons Bas en Flip vanaf de Prinsengracht in Amsterdam naar Ursem verhuisden. Leo werd gevraagd om als 'hoofd der school' de Bavo-school onder zijn hoede te nemen. Ursem werd opgezocht op de kaart, want waar

lag dat dorpje eigenlijk? En kon je er wel komen met de boot? Leo en Ineke gooiden het roer om en bouwden samen een nieuw leven op in Ursem. Beiden vonden het belangrijk om zo snel mogelijk opgenomen te worden in het dorp. De vele trouwe vriendschappen die zij hier opbouwden en die tot aan hun beider dood duurden, bevestigden dat hun 'inburgering' geslaagd was.

In 1973 werd dochter Maartje geboren, in het ouderlijk huis aan de Noorddijkerweg. Het gezin gedijde goed op deze idyllische plek!

Meester Kneppers, wie kende hem niet? Zijn interesse in kinderen en hun ontwikkeling was groot: Leo gunde ieder kind de kans om het beste uit zichzelf te halen. 'Leer kinderen over de dijk te kijken', was zijn motto. De wereld is groter dan het mooie Ursem, pak je kansen. De kroon op zijn schoolwerk was de totstandkoming van de Brede School, Batter. Vele uren heeft Leo geknokt om dit gebouw te laten worden tot wat het nu is. Leo vond het belangrijk om zijn steentje bij te dragen aan het dorp. Als Prins Carnaval heeft hij dit feest volop gevierd, en zijn passie voor feesten, gekkigheid, verkleed en samen genieten met velen mogen delen.

In de tussentijd werden zeven kleinkinderen geboren, op wie Opa Bolle zeer gesteld was.

Ook muziek was een grote passie: als klein jongetje leerde Leo al accordeon spelen. Op zijn 'trekzak' heeft hij duizenden 'moppies' ten gehore gebracht; spelend met het Woelige Nootje, bij de Schermer Dansers, tijdens Carnaval in het verzorgingshuis, enzovoort.

In Ursem leerde Leo met veel plezier de tuba en de bas spelen bij de muziekvereniging. Ook was hij hiervan vele jaren voorzitter.

Zijn grote liefde Ineke (zijn Bolle) overleed in de kerstnacht van 2015. Zonder zijn Bolle had het leven minder kleur en toch heeft Leo geprobeerd van het leven te blijven genieten. Met zijn gezin, via zijn muziekclubjes en samen met de mensen die hem dierbaar waren. Onverwacht hebben we nu ook afscheid moeten nemen van Leo.



En verder . . .



Zondag 22 december wordt het kerstverhaal weer gespeeld in de Bavokerk

Het verhaal wordt gespeeld door fantastische spelers en wordt begeleid door het kinderkoor.

De kerk gaat open om 16.00 uur en om 16.30 uur begint het kerstspel.

Komen jullie ook kijken? We zien jullie graag, tot dan!

Schoonmaken

De laatste tijd wordt de kerk goed bezocht. Met Allerzielen, de avondwake van meester Leo, het concert van de Slagwerkgroep/Sfincter en de intocht van Sinterklaas zijn velen naar onze kerk gekomen.

Onze kerk wordt schoongemaakt door de groep kerkwerksters. In negen groepjes zijn we vijf of zes keer per jaar aan de beurt.

Wie o wie komt ons versterken?

Namens de groep,
Hilda Kenter, 072-5022520/06-23926476



**De redactie van de ‘Op Weg....’
wenst u**



R.K. Begrafenis- en Crematievereniging St. Barbara, Ursem

Onze vereniging verzorgt en begeleidt zonder winstoogmerk, op respectvolle wijze de uitvaart van de ingeschreven leden. De leden ontvangen hiervoor een ledenkorting, mits zij gebruik maken van onze ervaren uitvaartverzorgster.

Op verzoek verzorgt onze vereniging ook uitvaarten van **niet** leden.

Neemt u in een geval van overlijden contact op met onze uitvaartverzorgster:

Uitvaartbegeleiding MARA, tel: 06-42086022.

Zij is 24 uur per dag bereikbaar.

Wilt u meer informatie of lid worden?

Neem dan contact op met onze ledenadministratie:

Tine Groenland-Bakker, tel: 06-12416770 of e-mail:

leden@st-barbara-ursem.nl

of kijk op onze website: www.uitvaart-barbara-ursem.nl

Parochieraad H. Bavo

Voorzitter:

De hr. A.P.M. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek

Tel.: 06-20419204

Penningmeester:

De hr. J. Blank

Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem

Tel.: 072-5022518

Secretaris:

Vacant

Coördinatie werkgroepen:

Mevr. A. Stuijt-Mosch

Patrijs 5, 1645 TL Ursem

Tel.: 06-27541953

Lid:

Vacant