

Juli Augustus September 2020



Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB Ursem
Tel. 072-5021274
14^e jaargang, nr. 6

Oplage: 550

H. Bavoparochie:

IBAN: NL42RABO0364001305
E-mail: heilgebavoparochie@hetnet.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Stichting Vrienden van Bavo Ursem:

IBAN: NL26RBRB0898217237
E-mail: vriendenvandebavo@bavoparochie.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Pastorale zorg:

Parochieraad Tel.: 06-27537113

Bij geen gehoor:

N. Knol, pastor
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:

Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:

Esther van den Brink-Sprenkeling
Tel.: 072-5021314

Parochieblad 'Op weg . . . '

Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heilgebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 7 september 2020

Op de pedalen...

Zilveren feest klein gevierd

Nou, als dit een 'kleine viering' van m'n zilveren priesterfeest was, wat moet dat dan volgend jaar worden? Allereerst hartelijk dank voor alle kaarten, bloemen, de wensen via e-mail en facebook. De erepoort door de familie Feld neergezet, wat een eer!

De viering 's morgens was intens. Het pastoresteam rondom het altaar, oom Jan erbij, hij is 65 jaar priester!

30 gasten in de kerk; nabije familie en vrienden, leden van bestuur, parochieraad en pastoraatsteam De Goorn. Heerlijk om weer mensen in de kerk te zien!

Koffie na afloop en op de pastorie met familie en vrienden samen eten. Door deze aangepaste manier van vieren was de beleving ervan heel bewust en aandachtig, alhoewel, de preek van Bert heb ik nog een paar keer nageluisterd omdat de emoties me danig parten speelden op het moment dat hij de preekte. Van het bestuur kreeg ik 52 cadeautjes, genummerd en voorzien van een uitspraak. Voor elke week op weg naar het 'grote feest' een pakje, wat een idee!

Het waren dagen met zoveel liefs, zoveel bevestiging in één woord, het was HEERLIJK!

Vieren in de kerk

Hoewel we in de afgelopen drie maanden gewoon zijn doorgedaan met vieren in de kerk, gaan we nu weer met elkaar de liturgie vieren. Alle voorbereidingen zijn getroffen, er is in De Goorn, in kleine kring geoefend (30 mensen maximaal). We zijn er klaar voor om nu met 100 mensen samen te komen. In onze geloofsgemeenschap waren we er goed in om dit aantal ruimschoots te halen ik hoop dat we dit nu ook weer mogen beleven.

5 juli om 10.00 zal Pastor Anne-Marie voorgaan in de viering in de Bavokerk.

Ik hou m'n hart vast

Ja, dat mag u best weten, ik hou m'n hart vast, want het is niet ondenkbaar dat het meevieren in de kerk door minder mensen gaat worden meegedaan. Ik hoorde een van de vrijwilligers zeggen dat het wel lekker makkelijk was op zondag niet naar de kerk mogen. Velen hebben baat gevonden bij kerkdienstgemist.nl of de kerkradio. Maar dat haalt het niet bij samen vieren in de kerk, elkaar weer zien, ervaren. Het gaat per slot van rekening om onze zuster- en broederschap, de verbinding die wij hier beleven in Gods naam, de hoop die we hier laten zien in een tijd waarin er veel verwarrend lawaai is.

U zult zelf moeten bewijzen of onze kerkgebouwen nog nodig zijn na deze 'lege' tijd en dan niet alleen voor bijzondere gelegenheden, maar om jullie dagelijks, wekelijks onderdak te bieden, bescherming, gemeenschapszin.

Financiële gevolgen

Drie Maanden geen collecten, ook niet bij uitvaarten. Dat betekent een enorm gat in de inkomsten. Wij, Samen Kerk, zijn afhankelijk van gaven en giften. Er is voor ons geen overbruggingskrediet of wettelijk vangnet voor gederfde inkomsten. Wanneer de jaarcijfers voor 2020 worden opgemaakt zal het in elke parochie zichtbaar zijn dat het tekort oploopt en daarmee het voortbestaan ervan in gevaar komt. Het is geweldig dat diverse mensen 'collecte' gelden hebben overgemaakt via de bank of in een envelop in de brievenbus en ik wil al die gulle gevers danken, aan jullie heeft het niet gelegen.

Eerste Communie en Vormsel

Begin juni waren er vergaderingen van de werkgroepen Eerste Communie en Vormsel. Er zijn nieuwe datums voor de feesten vastgesteld.

De voorbereiding op de Eerste Communie was al bijna rond. Die voor het Vormsel draaide nog toen de 'intelligente

opsluiting' van kracht werd. Nu de scholen weer volledig draaien, hebben we de catechese ook weer opgepakt. De werkgroepen zullen u laten weten wanneer de voorbereidingen voltooid en de feesten gevierd gaan worden.

Vakantietijd

Het parochieblad van deze periode laat normaal een afronding van activiteiten zien en meldt hoe alles in de vakantiestand gaat komen. Nu dan de omgekeerde wereld. Er komt nog een periode van rust, schoolvakanties beginnen. Maar achter de schermen staat alles klaar om daarna volop aan het werk te gaan. Meer dan normaal in verband met de Eerste Communie en Vormsel feesten, die nog gevierd moeten worden. Uit ervaring weet ik dat het dan zo weer oktober is. Allerheiligen en Allerzielen, voor je het weet staat Sint Nicolaas voor de deur.

Daarom nu nog even gebruik maken van een rustige tijd.

Priesterwijding Bert Glorie

Op zaterdag 31 oktober staat de priesterwijding van collega Bert Glorie in de agenda. De viering zal plaatsvinden in Heiloo, in de grote kapel van het bedevaarsoort Onze Lieve Vrouw ter Nood. Bisschop Hendriks had natuurlijk heel graag z'n vijf wijdelingen in de kathedraal gewijd, maar om alle mensen de kans te geven bij de wijding aanwezig te zijn is het beter de wijdelingen apart te wijden.

1 november, Allerheiligen, viert Bert zijn eerste Eucharistie in de parochiekerk van Obdam. Het pastoresteam zal hem daarin nabij zijn. Omdat 2 november heel dichtbij is zullen de kerkdiensten in de regio aangepast zijn. Als team kijken wij hals reikend uit naar Bert zijn wijding, een bevestiging wat al jaren in hem aanwezig is.

Pastoor Nico

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Het coronavirus houdt ons nog steeds bezig. Zo zijn al onze activiteiten voor dit jaar afgelast. Ook het jaarlijks concert van de slagwerkgroep Ursem dat gepland stond voor november, kan geen doorgang vinden. Er is te weinig ruimte om tot een goede inhoud te kunnen komen, mede ook omdat de slagwerkgroep niet bij elkaar kan komen.



Dus gaan we ons bezinnen hoe wij na de corona periode de draad weer kunnen oppakken.

De begraafplaats

Zoals wellicht bekend wordt bij het huren van een grafplaats op onze begraafplaats ook een bedrag voor onderhoudskosten berekend aan de onderhoudsplichtigen. Dit bedrag wordt beheerd door de stichting van de Vrienden en wordt in de financiën gescheiden geadmistriseerd. De begraafplaats herbergt vele lege grafplaatsen en het is inmiddels alweer vijf jaar geleden, dat graven ook definitief geruimd zijn. Dus kunnen er nog vele lege plaatsen bijkomen. Hierdoor ontstaan er veel kale stukken op de begraafplaats, die niet bijdragen aan een verzorgde uitstraling.

Het bestuur van de stichting zal een voorstel uitwerken om de vele lege plaatsen op de begraafplaats een bloemrijke invulling te geven.

Mogelijk zijn er mensen die ideeën hebben om dit vorm te geven; laat het weten aan ondergetekende.

Dit voorstel zal worden gestuurd aan de parochieraad en de beheerster van de begraafplaats, want zij zijn degenen die gaan over het gebruik van de begraafplaats. Hopelijk gaat dit leiden tot een mooi plaatje. Wordt dus vervolgd..

Louis Schoutsen

Word Vriend van Bavo Ursem!

Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo Ursem en daardoor financieel bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN

NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend.

Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

Rooster

van de vieringen in onze parochie:

zondag 5 juli 10.00 uur	A. van Straaten
zondag 12 juli	Geen viering
zondag 19 juli 10.00 uur	N. Knol
zondag 26 juli	Geen viering
zondag 2 augustus 10.00 uur	N. Knol
zondag 9 augustus	Geen viering
zondag 16 augustus 10.00 uur	H. Nieuwkamp
zondag 23 augustus	Geen viering
zondag 30 augustus 10.00 uur	Parochianen
zondag 6 september	Geen viering
zondag 13 september 10.00 uur	N. Knol
<i>Opening nieuwe seizoen</i>	

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met Pauline Nooij. Haar telefoonnummer is 06-53924985.

Viering door de week

Elke **dinsdagochtend** om 9.45 uur is er een viering in 'De Rustenburcht'.

Deze viering is voor iedereen toegankelijk!

'Open Huis'

Op **donderdagochtend** van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een gesprek? U bent van harte welkom!

Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een e-mail te sturen aan: heiligebavoparochie@hetnet.nl of u kunt op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de pastorie terecht.

Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling
Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem
Tel.: 072-5021314



Verhuizen?

Laat u kennen!

**Help onze ledenadministratie.
Geef uw verhuizing door
met een verhuisbericht
aan uw parochiebestuur!**

Handig om te weten

13 september 10.00 uur Opening nieuwe seizoen



Wij gedenken

Toni van Bommel-van der Lee, 84 jaar

In mei kregen we bericht uit Nieuw-Zeeland dat Toni van Bommel-van der Lee was overleden. Toni werd geboren op 24 september 1935. Zij was het achtste kind van haar vader en moeder. Haar vader heette Dorus van der Lee en haar moeder Neeltje van der Lee-Oudejans. Zij groeide op in hun gezin met tien kinderen aan de Walingsdijk te Ursem. Op 22 mei 1963 emigreerde zij naar Nieuw-Zeeland. Daar ontmoette zij haar echtgenoot, een weduwnaar met drie kinderen. Zij trouwden op 26 november 1966.

Een paar jaar later kregen zij gezinsuitbreiding, eerst van een zoon en daarna van een dochter. Zij woonde met haar gezin op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland.

Toni bleef verbonden met haar gezin en haar familie door middel van brieven schrijven, telefoneren, e-mailen en skypen op de computer.

Vorig jaar werd Toni ziek, en daar was niets meer aan te doen.

Afgelopen mei is zij overleden. Wij herinneren ons haar als een zorgzame vrouw met humor, die veel belangstelling had voor haar gezin.

Familie en bekenden in Nieuw-Zeeland en Nederland

Bericht van de M.O.V.

Wij gaan het hele jaar door voor de Voedselbank!

Onze parochie zamelt houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland.



In het voorportaal van de kerk en achter in 'De Overkant', kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.

Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de volgende website: www.voedselbankwv.nl

Nieuws uit regio 'De Waterkant'

Regionale nieuwsbrief

In onze regio 'De Waterkant' verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze komt iedere donderdag uit en bevat alle vieringen van de negen parochies in de regio en de meest actuele informatie van deze parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven aan: regiodewaterkant@gmail.com



En verder . . .

OLV Ter Nood in Heiloo

Informatie voor als u het Heiligdom wilt bezoeken.

Het park en de kapellen zijn dagelijks geopend van 8.30 uur tot 19.30 uur. U kunt een wandeling maken, een kaarsje op steken of te bidden. Ook kunt u een gesprek aangaan met een van de priesters die dagelijks van 14.00 uur tot 15.30 uur aanwezig zijn om een luisterend oor kunnen bieden. Het park is door ontluikende natuur een lust voor het oog.

Om 14.30 uur bent u in de bedevaartkapel van harte welkom voor het dagelijkse Rozenkransgebed.

Maar ook bij ons geldt; kom niet allemaal tegelijk, kijk of het rustig is en houd rekening met de door overheid geadviseerde afstand van anderhalve meter.

Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

Hoogeweg 65

1851 PJ Heiloo

Telnr. 072-5051288.

Hulp West-Friese kerken



Wie zijn wij? Wij zijn Wendy en Ilse, hulpverleensters bij HWK. HWK helpt al 40 jaar namens de kerken, alle mensen die, waardoor dan ook, in problemen zijn geraakt. HWK is een gezamenlijk initiatief van alle R.K. en P.K.N.-gemeenten in West-Friesland. Ons werkgebied beslaat alle dorpen en steden in het gebied tussen Hoorn, Obdam, Medemblik en Enkhuizen. Ons doel is in crisissituaties adequaat en snel begeleiding en ondersteuning te geven en wegwijzer zijn naar andere hulpverlenende instanties. Zie je het even allemaal niet meer zitten en zou je daar wel eens met iemand over willen praten?

Heb je verdriet, voel je je eenzaam, verkeer je in financiële nood? We zijn er voor iedereen die tussen wal en schip belandt en even niet meer weet welke instantie hulp of steun kan bieden. We ontmoeten mensen graag persoonlijk en vellen geen oordeel. We bieden je een luisterend oor en nemen de tijd voor onze cliënten. In zo'n gesprek worden vaak onderliggende vragen en/of problemen ontdekt. Dan gaan we samen kijken naar mogelijkheden voor verbetering. Als we daarbij gebruik kunnen maken van reguliere hulpverlening, verwijzen we door of gaan samen daarmee in contact. Begrip, tact, geduld en praktische hulp zijn de sleutelwoorden. De tijd en aandacht die HWK-medewerkers aan mensen besteden, geeft hen vaak hun gevoel van eigenwaarde terug. Allerlei crises worden op professionele manier behandeld. • Onze hulp is direct en op maat. • Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie. • De hulp is gratis en professioneel. • We hebben geen wachtlijst. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn, wij helpen iedereen!

Telefooncirkel

In deze Coronatijd hebben we een telefooncirkel opgezet. Zo bieden we mensen die zich alleen voelen, een unieke mogelijkheid om nieuwe contacten te leggen. Je wordt gebeld, maar belt zelf ook iemand anders op. Je bent dus niet een probleem, maar een deel van de oplossing.

Inloop spreekuur

We zijn dagelijks aanwezig op het inloopspreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in kerkelijk centrum 'Het Octaaf', J.D. Pollstraat 1 in Hoorn. Ook daar is iedereen welkom voor een luisterend oor, een goed gesprek en het begin van een antwoord op je (eventuele) hulpvraag. Het telefoonnummer is 0229-271684 (krijg je een antwoordapparaat, dan word je snel teruggebeld).

Ilse en Wendy

Parochieraad H. Bavo**Voorzitter:**

De hr. A. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek

Tel.: 072-5022757

Penningmeester:

De hr. J. Blank

Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem

Tel.: 072-5022518

Secretaris:

Mevr. C. Timmer-Oudhuis

Drechterlandsedijk 22, 1645 RH Ursem

Tel.: 072-5022949

Lid:

Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN Ursem

Tel.: 072-5022152

Coördinatie werkgroepen:

Mevr. A. Stuijt-Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL Ursem

Tel.: 072-5022419