

**En verder.....**

## **Sint Bavo                      Onze beschermheer**

Wie is Sint Bavo.

Allowin Bavo wordt geëerd als een Frankische edelman, een bekeerling en boeteling, monnik en kleuizenaar, patroon van Wilrijk (nabij Antwerpen)

Hij leefde in de 7<sup>e</sup> eeuw en overleed in het jaar 653 in het klooster.

Er is ook een jaarkalender naar hem vernoemd en het jaar begint op 1 oktober met de viering van zijn feestdag.

In de kerk staat een houten beeld van Bavo.

Dit beeld was eind 20<sup>e</sup> eeuw danig aangetast door houtworm.

Jacques de Jong heeft het beeld van Bavo in 2004 met heel veel creativiteit weer toonbaar gemaakt en Bavo staat sindsdien weer stevig op de sokkel, boven de zij-ingang.



In onze parochie wordt het Bavolied regelmatig gezongen en gedurende het 150 jarig jubileum was het een vast onderdeel bij de thema vieringen.

Tijdens het 150 jarig bestaan werd een revue “Het beeld van Bavo” opgevoerd door de toneelgroep Ursem met medewerking van de koren en vele technische parochianen. Zie hiervoor de website in de rubriek Wel en Wee

## **Het kerkgebouw van architect kropholler**



Bouwen aan de kerk = Bouwen aan de toekomst

Onder deze slogan werd in maart 2002 begonnen aan de herinrichting van ons kerkgebouw, om de kerk meer bruikbaar te maken voor het “nieuwe kerken”.

De gemeenschap heeft een andere samenstelling en de geloofsbeleving is niet meer als voor de jaren 1970 .De dagelijkse en wekelijkse kerkgang is niet meer en er is steeds meer sprake van samenkomsten. Het kerkgebouw had deze ruimte niet.

Een adviescommissie onder leiding van een architect en een begeleider van het bisdom hebben een stappenplan uitgezet.

Dit leidde tot een zeer roerige presentatie in januari 2003. Tijdens deze presentatie werd duidelijk dat de plannen een aantal parochianen veel te verging. En dit mondde uit in een noodzakelijke heroverweging door het parochiebestuur. Tijdens de parochieavond van 2003 (april) werden alternatieven gepresenteerd die veel dichter bij de acceptatiegraad kwamen. Met heel veel eigen kundigheid en zelfwerkzaamheid werd een ontmoetingsruimte gemaakt. In een speciale viering in 2004 werd deze ruimte gedoopt tot “de overkant”

## **De begraafplaats**

Onze Bavo parochie is in de gelukkige omstandigheid een eigen RK begraafplaats te bezitten. De begraafplaats is vanaf het begin en had een eigen reglement de kosten van begraven waren nog zeer minimaal.

In 1983 is de begraafplaats flink uitgebreid om plaats te kunnen bieden aan het groeiende aantal parochianen en de opkomende vergrijzing. Met de hulp van veel parochianen werd een flink stuk begraafplaats toegevoegd. Zodat er ruimte ontstond voor 300 grafplaatsen. (79 familiegraven en 3 algemene graven)

In die jaren was het gebruikelijk graven eerst te ruimen wanneer dat nodig was.

Bart van Diepen als beheerder namens het parochiebestuur stond garant voor een goede gang van zaken in het kader van de wet op de lijkbezorging die in 1991 door het Bisdom werd gevolgd met een eigen reglement. Ook is in 1991 de urnenmuur neergezet met 19 nisplaatsen waarin 2 urnen gezet kunnen worden. Vanaf 1991 werden de kosten van begraven ook steeds meer een belangrijke bron van inkomsten voor de parochie.

In 2008 is een grote renovatie ingezet voor het oudste deel van het kerkhof. De Arbo wet maakte het steeds moeilijker om de grafplaatsen uit te graven en de hulpmiddelen steeds beter om dit bijzondere graafwerk te doen. Een verzamelgrafplaats werd ingericht om de resten die ontstonden bij het ruimen van graven een laatste plaats op het kerkhof te geven. De urnenmuur werd uitgebreid tot een verdubbeling.

## **De pastorie**



De pastorie is vanaf het begin altijd het woonverblijf van de pastoor en de kapelaan geweest. De laatste pastoor De heer H.Hak besloot eind jaren 80 de pastorie op enig moment te verlaten en een kleine woning in Ursem te betrekken, Hierdoor werd in overleg met het bisdom het pand verhuurt.