

**Oktober November 2019**



**Informatieblad van de H. Bavoparochie**  
**Noorddijkerweg 1 1645 VB Ursem**  
**Tel. 072-5021274**  
**13<sup>e</sup> jaargang, nr. 8**

Oplage: 550

**H. Bavoparochie:**

IBAN: NL42RABO0364001305  
E-mail: [heiligebavoparochie@hetnet.nl](mailto:heiligebavoparochie@hetnet.nl)  
Website: [www.bavoparochie.nl](http://www.bavoparochie.nl)

**Stichting Vrienden van Bavo Ursem:**

IBAN: NL26RBRB0898217237  
E-mail: [vriendenvandebavo@bavoparochie.nl](mailto:vriendenvandebavo@bavoparochie.nl)  
Website: [www.bavoparochie.nl](http://www.bavoparochie.nl)

**Pastorale zorg:**

Parochieraad Tel.: 06-27537113

**Bij geen gehoor:**

N. Knol, pastor  
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn  
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321  
E-mail: [pastornico@ziggo.nl](mailto:pastornico@ziggo.nl)

**Kerkhofaangelegenheden:**

Annemarie Broersen-Oud  
E-mail: [begraafplaats@bavoparochie.nl](mailto:begraafplaats@bavoparochie.nl)

**Adreswijzigingen:**

Esther van den Brink-Sprenkeling  
Tel.: 072-5021314

**Parochieblad 'Op weg . . . '**

Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805  
**E-mail:** [heiligebavoparochie@hetnet.nl](mailto:heiligebavoparochie@hetnet.nl)

**Inleveren kopij: uiterlijk maandag 11 november 2019**

## Van de parochieraad

### Allerzielen

Op zaterdag 2 november gedenken we in onze parochie alle overledenen. In het bijzonder hen die we het afgelopen jaar hebben moeten loslaten.

Juist op deze dag beseffen we meer dan anders dat het leven broos en eindig is. We staan stil bij het verdriet en het gemis van dierbaren. In deze viering maken we als het ware een kring om elkaars verdriet en zoeken we een weg naar hoop en licht.

Het licht van de kaarsen die we branden voor de overledenen van dit jaar nemen we van de Paaskaars, die in de Paasnacht voor het eerst ontstoken is; een symbool van licht en het overwinnen van de duisternis.

Nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Daarnaast is iedereen welkom om zijn of haar dierbare(n) te gedenken.

Het thema van de viering is: "Ieder huisje heeft zijn kruisje". Om dat kruisje wat te verlichten, vragen wij u een kaarsje mee te nemen. Dit kaarsje krijgt een plek in de viering.



Na afloop van de viering bezoeken we het kerkhof. Aansluitend nodigen wij u uit voor een kopje koffie in 'De Overkant'.

Achter in de kerk wordt u de gelegenheid geboden graflichtjes te kopen voor € 2,00, zodat u die mee kunt nemen naar de begraafplaats om het licht te verspreiden.

Om 19.00 uur begint de viering waarin Tineke de Boer zal voorgaan, met medewerking van 'Eigen Wijs' en werkgroep Allerzielen.

### **Kerk open**

Veel mensen gaan met Allerzielen naar de begraafplaats met een bloemetje en/of een kaarsje. Gewoon even stilstaan bij en denken aan diegene van wie je veel houdt. De kerk zal op deze dag van 10.00 uur tot 16.00 uur open zijn voor een kopje koffie of thee. Op deze speciale dag staat een 'bakkie troost' voor u klaar.

### **Stichting Vrienden van Bavo Ursem**

#### **Wogmeers Vocaal Ensemble**

Op 20 september was er een mooi concert van het Wogmeers Vocaal Ensemble. Met een goede publieke belangstelling konden we terugkijken op een mooi evenement. Naast de kwaliteiten van het koor en de dirigent Thom ten Harkel konden we ook genieten van de geweldige klanken van het grote orgel.



Wij gaan nu op voor het inmiddels gebruikelijke najaar concert met de slagwerkgroep Ursem. De eerste besprekingen zijn geweest voor de uitvoering op zaterdag 30 november om 20.00 uur. De muzikale mensen zijn alweer druk bezig om er opnieuw een spectaculaire uitvoering van te maken. Noteer de datum alvast en volgende keer meer informatie.

Louis Schoutsen

### **Word Vriend van Bavo Ursem!**

Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo Ursem en daardoor financieel bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

#### Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN

NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend.

Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

## **Eerste Communie**

Beste ouders,

Komend voorjaar doet weer een aantal kinderen in onze parochie mee met de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie. Hiervoor komen de kinderen in aanmerking vanaf groep vier, in de leeftijd van zeven/acht jaar. De voorbereiding wordt gezamenlijk gedaan met de kinderen uit de parochies van De Goorn en Spierdijk.

De werkmiddagen zijn op zaterdag, afwisselend in de verschillende kerken.

De presentatieviering en de viering van de Eerste Heilige Communie vinden plaats in onze eigen kerk.

De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 19 april 2020.

Om ons een idee te geven om hoeveel kinderen het gaat, willen wij u vragen om onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij één van ons. Graag voor 1 november.

Woensdag 22 januari 2020 is er een informatieavond voor de ouders.

De kosten van de Eerste Communie bedragen € 15,00 per kind. Gaarne te voldoen tijdens de informatieavond.

Werkgroep Eerste Communie Ursem:  
Carla Schaap, Grutto 13. Tel. 072-5020401  
E-mail: edwincarla@quicknet.nl  
Annemarie Leeuw, Mijzerdijk 16 Tel. 072-5022859  
E-mail: annemarie.leeuw@hetnet.nl

---

Ja, ik wil dat mijn kind meedoet met de voorbereiding  
en viering van de Eerste Communie 2020.

Naam kind: .....  
Geb. datum: .....  
Adres: .....  
Telefoonnummer: .....  
E-mailadres: .....

---

## **Vormsel**

De werkgroep Vormen is met de voorbereidingen begonnen!  
Wij zijn een enthousiaste groep van inmiddels zeven dames  
waarbij de parochies Ursem, Spierdijk/Zuidermeer en De  
Goorn samenwerken. Wij worden ondersteund door pastor  
Anne-Marie en pastor Nico. We kunnen alvast verklappen  
dat het vormsel op vrijdag 12 juni 2020 zal plaatsvinden.  
Het inschrijfformulier zal in de volgende 'Op weg' geplaatst  
worden en moet voor de kerstvakantie bij ons binnen zijn.

Het vormselproject bestaat uit acht bijeenkomsten. Waar  
hebben we het over op de bijeenkomsten? We bespreken de  
zeven sacramenten, het bidden, de missie van Jezus, het  
pinksterverhaal, de zalving met het heilig chrisma en hoe  
ga je je geloof uitdragen. We doen dit door middel van  
(rollen-) spellen, tekenen, knutselen, dilemma's bespreken  
en door in gesprek te gaan met elkaar. Het zijn altijd  
bijzondere avonden om mee te maken!

Voor vragen kunt u ons bereiken  
op [vormseldegoorn@hotmail.com](mailto:vormseldegoorn@hotmail.com)

Angelique, Miriam, Jacqueliën, Carolien, Patricia, Danielle en  
Bianca

## **Bericht van de M.O.V.**

Oktober is traditie getrouw Wereldmissiemaand.

Het is het feest van de solidariteit.

We vieren dat we een deel zijn van de wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.

Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

Zondag, 6 oktober, zijn we Wereldmissiemaand gestart met de Wereldmissiedag voor de kinderen. Dit was een gezinsviering met mooie teksten en liedjes, met medewerking van Jacqueline, Marieke en het kinderkoor. Hier kwam tot uiting waar de Wereldmissiemaand van Missio voor staat; dat wij een deel van de wereld zijn en onze solidariteit kunnen tonen en verantwoordelijkheid kunnen nemen door middel van ons gebed en onze gave aan de collecte.

### **Missio Wereldmissiemaand 2019: Wat is jouw missie?**

#### Noordoost-India

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven heel veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangs burgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

#### Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur.

*Lees verder op pagina 10*

## **Rooster**

van de vieringen in onze parochie:

**zondag 13 oktober**     **Geen viering**

**zaterdag 19 oktober**

19.00 uur     Alvaro Rodriguez Luque     'Eigen Wijs'

**zondag 27 oktober**

10.00 uur     T. de Boer     Bavokoor

**Allerzielen**

**zaterdag 2 november**

19.00 uur     T. de Boer     'Eigen Wijs'  
*Kindernevenviering*

**zaterdag 9 november**

19.00 uur     N. Knol     'Eigen Wijs'  
Bavokoor

**Sint Maarten**

**maandag 11 november**

16.30 uur     N. Knol     Bavokids

**zondag 17 november**     **Geen viering**

**zondag 24 november**

10.00 uur     N. Knol     Bavokoor

**Dopen**

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met Hilda Kenter. Haar telefoonnummer is 072-5022520.

**Viering door de week**

Elke **dinsdagochtend** om 9.45 uur is er een viering in 'De Rustenburcht'.

Deze viering is voor iedereen toegankelijk!



## 'Open Huis'

Op **donderdagochtend** van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een gesprek? U bent van harte welkom!

Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

## Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dat door een e-mail te sturen aan: [heiligebavoparochie@hetnet.nl](mailto:heiligebavoparochie@hetnet.nl) of u kunt op donderdagochtend van 9.30-12.00 uur in de pastorie terecht.

## Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling  
Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem  
Tel.: 072-5021314



## Verhuizen?

**Laat u kennen!**

**Help onze ledenadministratie.**

**Geef uw verhuizing door met een verhuisbericht aan uw parochiebestuur!**

## Handig om te weten

2 november	19.00 uur	Allerzielen
9 november	19.00 uur	Na viering vrijwilligersavond
11 november	16.30 uur	Sint Maarten
24 november		Lourdes reünie
30 november	20.00 uur	Concert Slagwerkgroep Ursem

De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen, voor de bescherming van de schepping en begeleiding van de inheemse bevolking. Zo wordt bijvoorbeeld scholing verzorgd in een samenleving die verandert.

### Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

### Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de extra collecte tijdens de viering op zaterdag 19 oktober met medewerking van 'Eigen Wijs', of stort uw bijdrage op NL65INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag. Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

Bij voorbaat dank,

De M.O.V., Karin Bierman en Marian van Diepen

## **Wij gaan het hele jaar door voor de Voedselbank!**

Onze parochie zamelt houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland.



In het voorportaal van de kerk en achter in 'De Overkant', kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.

Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de volgende website: [www.voedselbankwv.nl](http://www.voedselbankwv.nl)

## **Nieuws uit regio 'De Waterkant'**

### **Regionale nieuwsbrief**

In onze regio 'De Waterkant' verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze komt iedere donderdag uit en bevat alle vieringen van de negen parochies in de regio en de meest actuele informatie van deze parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven aan [jeanette.oomes@telfort.nl](mailto:jeanette.oomes@telfort.nl)



## En verder . . .

### **Bedevaart naar Lourdes met de V.N.B.**

Zaterdag 21 september, vertrokken we vroeg in de ochtend vanuit Ursem, 20 pelgrims samen met Pastor Nico Knol en Yvonne Heddes (hotelleider), met de bus naar Maastricht.

We troffen het niet die dag, want het vliegtuig stond met pech in Lourdes en kon ons niet komen ophalen. Wij hoorden het slechte nieuws in 's Hertogen Bosch en moesten noodgedwongen weer naar huis.

Zondag de tweede poging. Dit lukte beter, we waren tegen het eind van de middag in Lourdes en konden toch de welkomstviering 's avonds nog meemaken.



Maandag zijn we op de Heiligdommen op de foto gegaan, samen met hulpbisschop Hoogenboom en vicaris Cornelissen uit het bisdom Utrecht.

Er waren 450

Nederlandse pelgrims in Lourdes, daarmee hebben we samen een viering meegemaakt voor de grot, waar Maria achttien maal verschenen is aan Bernadette in 1858.

Onze groep kreeg daarna een rondleiding langs haar geboorte-

huis, de molen van Boly en de woning in een oude gevangenis waar Bernadette gewoond heeft ten tijde van de verschijningen.

Na een heerlijke warme lunch in ons hotel, gingen we met een bus naar Cité Secour met z'n groene kathedraal.

Daar staan ook meerdere paviljoens die voor pelgrims bedoeld zijn.

Zij kunnen ondanks dat ze geen geld hebben, toch op deze plek verblijven. Door giften en gaven kunnen zij daar eten en slapen.

Wij hebben daar in de schaapskooi, de mis meegemaakt. Voorganger en zanger Nico Knol las daar veel van onze misintenties voor, dat was heel intens.

's Avonds hebben we de kruiswegstaties gelopen met ons zelfgemaakte kruisje. Aan het begin ruilden we die om voor iemands anders kruisje en aan het eind gaven we die weer terug of namen het mee. Dit was ook weer heel intens om te beleven.

Dinsdag stapten we in de bus voor een excursie dag in de Pyreneeën, langs de rivier de Gave. We reden naar het plaatsje Gavarnie, waar de rivier ontspringt met hele hoge watervallen. Het was prachtig weer en we hebben daar heerlijk gewandeld en van een picknick genoten. We zaten naast het kabbelende water van de Gave die uiteindelijk ook door Lourdes loopt.

Na een heerlijke maaltijd 's avonds in ons hotel Beau Site, deden we mee aan de lichtprocessie. Samen met alle Nederlanders en zongen: Ave, ave, ave Maria.

In onze groep zaten negen mensen in een rolstoel, niet constant, maar het was wel een middel om het volle programma mee te kunnen maken.

Nogmaals dank voor de mensen die deze rolstoelers steeds geduwd hebben, soms was het zwaar, gezien de heuvels.

Woensdag was ook weer een heel mooie dag, meezingen in het koor van de Internationale Hoogmis, voor zo'n 5000 mensen van over de hele wereld.

De viering 's middags met handoplegging was goed en voor sommige mensen ook emotioneel. Pastor Nico Knol zong een prachtig Ave Maria.

En 's avonds alweer afscheid tegenover de grot. Daar werden onze devotionalia (souvenirs) gezegend.

We sloten de avond af met een steenritueel van Yvonne, heel mooi en betekenisvol. Zij gooide de steen met al onze gedachten, zwaarte, zorgen en vragen, in de rivier de Gave. Veel dank zijn wij verschuldigd aan Pastor Nico Knol en Yvonne Heddes, die ons een prachtig verzorgde reis hebben gegeven. Ook dank aan alle mensen van de groep, die voor elkaar klaar stonden en gezellig met elkaar zijn opgetrokken door het Lourdes avontuur.

De heenreis waren we al snel weer vergeten. We begonnen donderdag blij en voldaan aan de reis terug.

Margriet Hoebe uit Opmeer

### **Einde van een prachtige tijd, hoewel ... einde?**

Zoals velen inmiddels wel weten ben ik 1 september gestopt als pianist bij 'Eigen Wijs' en de Bavokids. Met pijn in het hart, maar dat komt wel goed. Aanleiding waren twee tamelijk lange ziekteperiodes in 2017 en 2018 en het feit dat met de inmiddels bereikte leeftijd van 70 jaar de risicojaren qua gezondheid eraan komen. Het was zinvol om niet alleen naar invallers te zoeken, maar ook aan opvolging te denken. De parochieraad en ik hebben hier goede gesprekken over gehad. Momenteel is mijn gezondheid helemaal weer in orde en heb ik het gevoel nog jaren door te kunnen gaan, maar als we wachten met een opvolger tot ik weer eens ziek ben dan is die er niet zomaar en zijn we te laat.

Mijn opvolger is Jim Wassenaar uit IJmuiden. Jim is een bekwaam pianist en (belangrijk) een prettig iemand om mee te werken. Ik wens dan ook dat het hem minstens net zoveel voldoening en plezier zal geven als het mij altijd gaf. Verder blijf ik invallen wanneer Jim is verhinderd. Sowieso blijf ik naar de vieringen en andere gelegenheden komen en ik zal best nog vaak weleens binnenwippen bij een repetitie van 'Eigen Wijs' of de Bavokids.

Gewoon om iedereen te blijven ontmoeten. Want na 54 jaar mijn leven in onze parochie loslaten kan ik niet en dat hoeft gelukkig ook niet.

Bij het Bavokoor kan ik gewoon doorgaan. Mocht ik weer eens ziek zijn redt dit koor zich evengoed wel. Dirigent Marcel speelt ook orgel en piano en kan het koor prima a capella laten zingen. Hier ben ik blij mee, want helemaal geen koor meer begeleiden in onze kerk kan ik me niet voorstellen.

Wil Does

### **Nieuwe misdienaars gezocht**

Wij zijn op zoek naar nieuwe misdienaars. Als je je Eerste Communie hebt gedaan, en lijkt het je leuk om af en toe eens te helpen tijdens een viering met kaarsen aansteken, de tafel klaarmaken, kaarsen geld ophalen enzovoort, dan ben jij degene die we zoeken als nieuwe misdienaar.

Voor verdere informatie of aanmelding.

Angelique Stuijt tel.: 072-5022419 of [j.stuijt@kpnmail.nl](mailto:j.stuijt@kpnmail.nl)

### **De Gerardus en Maria kalender 2020**

De kalenders zijn ook dit jaar achter in de kerk te koop.

De Maria kalender kost € 10,00.

De Gerardus kalender is te koop voor € 7,40.

U kunt de kalender ook kopen bij Karin Bierman, Reigerlaan 55, telefoon: 072-5022438.

**Parochieraad H. Bavo**

**Voorzitter:**

De hr. A. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek

Tel.: 072-5022757

**Penningmeester:**

De hr. J. Blank

Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem

Tel.: 072-5022518

**Secretaris:**

Mevr. C. Timmer-Oudhuis

Drechterlandsedijk 22, 1645 RH Ursem

Tel.: 072-5022949

**Lid:**

Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN Ursem

Tel.: 072-5022152

**Coördinatie werkgroepen:**

Mevr. A. Stuijt-Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL Ursem

Tel.: 072-5022419