

Februari Maart 2019



Informatieblad van de H. Bavoparochie
Noorddijkerweg 1 1645 VB Ursem
Tel.: 072-5021274
13^e jaargang, nr. 2

Oplage: 550

H. Bavoparochie:

IBAN: NL42RABO0364001305
E-mail: heilgebavoparochie@hetnet.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Stichting Vrienden van Bavo Ursem:

IBAN: NL26RBRB0898217237
E-mail: vriendenvandebavo@bavoparochie.nl
Website: www.bavoparochie.nl

Pastorale zorg:

Parochieraad Tel.: 06-27537113

Bij geen gehoor:

N. Knol, pastor
De Goorn 67, 1648 JS De Goorn
Tel.: 0229-541217 of 06-23614321
E-mail: pastornico@ziggo.nl

Kerkhofaangelegenheden:

Annemarie Broersen-Oud
E-mail: begraafplaats@bavoparochie.nl

Adreswijzigingen:

Esther van den Brink-Sprenkeling
Tel.: 072-5021314

Parochieblad 'Op weg . . . '

Cora Bakker-van Diepen Tel.: 072-5022805
E-mail: heilgebavoparochie@hetnet.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 25 februari 2019

Stichting Vrienden van Bavo Ursem

Wij zijn op de goede weg voor een mooi aantal vrienden ter ondersteuning van ons doel:

Het behoud van de Bavo kerk voor de Ursemmer gemeenschap.

Er is nog een aantal mensen die wel een toezegging hebben gedaan vriend te worden, om zo hun kerkelijke bijdrage echt alleen voor het behoud van het gebouw te bestemmen, maar tot op heden de echte stap nog niet hebben gezet.

Wanneer u vriend van Bavo wordt, vergeet dan niet bij uw betaling naam, adres en postcode te vermelden in de omschrijving. Wij krijgen van de bank geen informatie over de betaler en weten zonder deze informatie niet bij wie wij de vriendenkaart moeten afleveren.



In de maand februari zullen wij de vriendenkaart 2019 bij onze vrienden brengen, waarbij wij tevens informatie zullen geven over onze plannen voor het jubileumjaar. Want wij bestaan dit jaar vijf jaar en dat mag best apart opgeluisterd worden.

Op zaterdag 30 maart hebben wij onze eerste concertavond.

Noteer alvast deze datum, want het wordt een bijzonder concert met de accordeon groep Con Zelo, die graag wil laten zien dat er met accordeons geweldige muziek gemaakt kan worden.

Ook op deze avond hebben wij ter afwisseling van de accordeonmuziek een bijzonder koor, 'The Family', bestaande uit vijf zussen en één nicht, die begeleid op de piano door Wil Does hun bijzondere kunsten willen tonen. Dit mag u niet missen.

Meer informatie in de volgende 'Op weg' en natuurlijk in de speciale februari briefing aan alle vrienden. Al met al zal dit een geweldige avond worden.

Over andere activiteiten is nog druk overleg gaande.

Automatiseren van de torenklok

Zoals bij de meeste mensen wel bekend is, werkt onze torenklok, het uurwerk, bij de gratie van de inzet van Ton Dol. Hij is degene die wekelijks de steile trappen opgaat om het uurwerk te onderhouden en op te winden zodat de getoonde tijd, de juiste is.

Ton is ook niet meer de jongste van ons vrijwilligersgilde. Wij zijn aan het onderzoeken wat de inspanningen moeten worden om dit proces te vervangen door een elektronische ondersteuning.

De eerste stapjes zijn gezet en wellicht dat deze activiteit een mooi vervolg kan krijgen.

Louis Schoutsen

Word Vriend van Bavo Ursem!

Help mee om de Bavokerk voor onze gemeenschap te behouden.

U kunt vriend worden van Bavo Ursem en daardoor financieel bijdragen aan het onderhoud van het kerkgebouw en de begraafplaats.

Vriend worden?

Maak minimaal € 50,00 over op IBAN

NL26RBRB0898217237 en u bent een jaar lang vriend.

Vermeld bij uw betaling wel uw adresgegevens, anders kunnen wij u de vriendschapskaart niet bezorgen!

Van het pastoresteam

Het pist van de lucht, oh sorry, het regent pijpenstelen en het is koud. Op m'n fiets ben ik op weg naar Ursem. De viering op zaterdagavond staat op het menu van deze dag. Aangekomen doe ik m'n regenpak uit, hang alles te drogen en ga naar de sacristie. "Hoe ben je hier gekomen?" Ik zeg lachend: "op de bezem van Jolanda..." en loop soppend, want er zit water in m'n schoenen, naar het altaar om m'n missaal neer te leggen. De viering begint, er is een handjevol medevierders met samenzang. Iedereen zingt lekker mee, maar 't is een kleine kudde, een hele kleine! Eenmaal voorin bij de lessenaar denk ik: "tjonge, iedereen woont hier zo'n beetje om de kerk, beetje regen, kom op. Ik kom ook uit De Goorn op de fiets. Maar ach, iedereen die er niet is heeft natuurlijk iets anders te doen, toch?!" Het wordt een mooie viering, het zingen maakt ons warm en de liturgie nodigt uit tot hier en daar een hartelijke lach. Na afloop een koppie doen aan 'De overkant' en horen dat ze blij waren toch door het rot weer naar de kerk te zijn gegaan.

Beste vrienden in Ursem, dat mag ik nou toch wel zeggen denk? Met kerstmis (prachtig gevierd, volle bakken in zowel kerk als collecteschaal) zijn we een nieuw kerkelijk jaar begonnen, krijgen we elk weekend weer de kans om wat energie op te doen, rust te vinden, bezinning en energie op te doen. Soms is er een koor dat wekelijks oefent en dan de sterren van de lucht zingt. Waar heb je zulke mooie muziek en dat voor dié prijs (scheelt veel wat je op de schaal doet hoor). Koster, misdienaars (ze zijn er nog!), lector en voorganger hebben zich voorbereid en zijn er, maken er tijd voor en of je nu zingen moet of niet, jij bent er ook.

We hebben elkaar nodig, niet alleen in het dagelijks leven, maar ook hier in de kerk, om zichtbaar te maken dat we in Gods naam ook dit jaar elkaar nabij willen zijn, Ursem tot een dorp te maken waar het goed wonen is. U heeft het zelf in handen, u bent zelf de verbindende schakel. Schakel je in, dan blijft ook onze parochie aansprekend en een thuis voor velen bij vreugde en verdriet. Schakelt u uit, tja. Ik blijf wel komen hoor op m'n fietsie...

Pastor Nico

Bericht van de M.O.V.



De winkelactie van zaterdag 8 december bij Deen en Albert Heijn heeft in totaal 3350 artikelen opgeleverd. Een mooi resultaat dat is bereikt door de inzet van veel vrijwilligers.

De Voedselbank was vertegenwoordigd als goed doel bij de Rabo Bank tijdens de Kerstinstuif van het personeel. Tijdens deze feestavond is € 525,00 opgehaald. Een mooi bedrag voor onze penningmeester.

In de decembermaand zijn er vele kerstpakketten ingeleverd door de West-Friese bevolking. Tevens waren er veel inzamelingen in de kerken waardoor ons magazijn vol stond met een mooie voorraad. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Tijdens de kerstuitlevering zijn alle gezinnen verwend met een mooi kerstpakket. Voor de kinderen tot 12 jaar waren er mooie tasjes met cadeaus en voor de kinderen van 12 jaar tot 18 jaar twee bioscoopbonnen. De kinderen die de keus voor Samcity hebben gemaakt, zullen op zaterdag 9 februari een geweldige middag beleven in dit nieuwe centrum.

27 december heeft het CDJA West-Friesland een bezoek gebracht aan de Voedselbank, om hun dankbaarheid te tonen voor het vele werk dat de vrijwilligers doen en trakteerden op gebak. Zij kregen van Jan van Holten een rondleiding.

Op de laatste uitdeel dag van 2018, vrijdag 28 december, kregen alle gezinnen ook een grote zak met oliebollen. Dit is mogelijk gemaakt door sponsoring van Blokkers Gebakkraam in Blokker en 'De stichting Puur voor Kids'. Waarvoor dank. Op deze laatste uitdeel dag van 2018, zijn er 141 voedselpakketten verstrekt in West-Friesland. Wij danken een ieder die iets beschikbaar heeft gesteld om dit mogelijk te maken.

Namens de Voedselbank
Han Neef

Wij gaan het hele jaar door voor de Voedselbank!

Onze parochie zamelt houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen in voor de Voedselbank West-Friesland.



In het voorportaal van de kerk en achter in 'De Overkant', kunt u uw gift brengen. Dit kan op donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur en op de andere momenten dat de kerk open is. Regelmatig worden deze producten bij de Voedselbank bezorgd. Zij zijn er erg blij mee.

Voor informatie over de voedselbank kunt u terecht op de volgende website: www.voedselbankwv.nl

Nieuws uit regio 'De Waterkant'

Regionale nieuwsbrief

In onze regio 'De Waterkant' verschijnt een digitale nieuwsbrief. Deze komt iedere donderdag uit en bevat alle vieringen van de negen parochies in de regio en de meest actuele informatie van deze parochies. U kunt zich kosteloos abonneren op deze nieuwsbrief door uw e-mail adres door te geven aan jeanette.oomes@telfort.nl



Gedachte

Zoveel mensen zoveel zinnen,
kerken dicht maar toch vooruit.
Vlam die brandt van stil verlangen,
Licht van hoop, gaat echt nooit uit.

Eén in zin, in woord, geloven,
ieder op zijn eigen wijs,
ieder mens zijn eigen waarde;
Mèt elkaar gaan wij op reis.

Naar de hoogte, diepte, dalen,
naar geluk verdriet en pijn.
Om te vieren en te troosten,
om er voor elkaar te zijn.

Open staan voor andere wegen,
zoekend naar het levend Licht.
In dat licht vragen we zegen;
Krijgt de kerk een nieuw gezicht.



Rooster

van de vieringen in onze parochie:

zaterdag 2 februari

19.00 uur N. Knol Samenzang

zondag 10 februari

10.00 uur N. Knol Bavokids
Presentatie Eerste Communicantjes

zaterdag 16 februari

19.00 uur A. van Straaten 'Eigen Wijs'

zondag 24 februari

10.00 uur B. Glorie Bavokoor
Kindernevenviering

zondag 3 maart

Geen viering

Aswoensdag

woensdag 6 maart 19.00 uur in De Goorn

zaterdag 9 maart

19.00 uur N. Knol Bavokids

zaterdag 16 maart

19.00 uur Alvaro Rodriguez Luque 'Eigen Wijs'
Vastenactie

Dopen

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met Hilda Kenter. Haar telefoonnummer is 072-5022520.

Viering door de week

Elke **dinsdagochtend** om 9.45 uur is er een viering in 'De Rustenburcht'.

Deze viering is voor iedereen toegankelijk!

'Open Huis'

Op **donderdagochtend** van 9.30-12.00 uur zijn de kerk en de pastorie open. Wilt u iets afspreken, of gewoon even een gesprek? U bent van harte welkom!

Tevens is de kerk open voor stilte en gebed.

Misintenties

Wilt u een misintentie opgeven, dan kan dit bij de heer J. de Vos, Reigerlaan 104, Ursem.

Zijn telefoonnummer is 072-5021752.

Ledenadministratie:

Mevr. E. van den Brink-Sprenkeling

Reigerlaan 54, 1645 TD Ursem

Tel.: 072-5021314



Verhuizen?

Laat u kennen!

Help onze ledenadministratie.

Geef uw verhuizing door

met een verhuisbericht

aan uw parochieraad!

Handig om te weten

10 februari

10.00 uur

Presentatie

Eerste Communicantjes

Concertavond Con Zelo

30 maart

2 april

Open parochieavond

9 november

Vrijwilligersavond

Wist u dat, wij op zoek zijn naar:

- misdienaars,
- lectoren en
- kosters?



En verder . . .

Wij zijn er! U ook? En jij?

Wij zijn er zaterdag 2 maart om 16.30 uur in het kerkje van Veenhuizen. En daarna iedere eerste zaterdag van de maand. Waarom? Om samen koffie te drinken (of thee of limonade), om te zingen, te bidden, verhalen te horen van elkaar en verhalen uit de bijbel. Wij zijn er! U ook?

Iedereen is welkom, gelovig of twijfelend, rechts of links, piepjong of al op leeftijd.

Een gezellig samenzijn, waarbij gelegenheid is voor stilte en diepere gesprekken, voor een lach en een traan. Een samenzijn om na te denken en te praten (als u dat wilt, want luisteren mag ook) over die wonderlijke man, Jezus. Over wat Hij voor ons in deze tijd nog steeds betekent en hoe we Zijn levenslessen in onze huidige samenleving kunnen verstaan. Doet u mee? Wees van harte welkom, alleen of met vrienden, familie, bekenden of onbekenden. Wij zien u graag op zaterdag 2 maart om 16.30 uur in het kerkje van Veenhuizen, Kerkweg 26, Heerhugowaard.

Zo rond de klok van 17.45 uur sluiten we af.

Warme groet,
Marion Bleeker
Tineke de Boer

PS. Als u een idee of vraag wilt inbrengen, dan kunt u ons bereiken via de email: tineke.de.boer@quicknet.nl of jnm.bleeker@quicknet.nl

Oecumene Taizé-viering

Zondag 17 maart in de in O. L. Vrouw
Geboortekerk, Hornplein 1 te
Schermerhorn. Aanvang 19:30 uur.



Taizé is een klein plaatsje in Bourgondië,
Frankrijk.

Sinds 1940 is daar een oecumenische gemeenschap
ontstaan waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren
bijeekomen.

De Taizé-vieringen onderscheiden zich van andere vieringen
door eenvoud, gemakkelijk mee te zingen korte liederen die
verschillende malen herhaald worden, passende teksten,
korte meditaties, gebeden, stilte, een lichtceremonie en
een passend aandacht centrum. Ze worden al diverse jaren
gehouden onder verantwoordelijkheid van de Raad van
Kerken Schermer e.o.

Een Taizé-viering is de moeite waard en een moment van
rust in deze toch al hectische tijd!

'Regenboog'

Dit keer is het thema van de Taizé-viering 'Regenboog'.

- Het leven is als een regenboog;
- Je hebt regen en zon nodig om de kleuren te laten
verschijnen;
- Een boog in de wolken als teken van trouw, staat
boven mijn leven, zegt: "ik ben bij jou".
- Als het regent, zoek dan naar de regenboog, als het
donker is, zoek dan naar de sterren.

Deze avond staat deze viering onder muzikale leiding van
harpiste Caitlyn Immerzeel.

Licht speelt tijdens deze viering een belangrijke rol en deze avond zijn we dan ook in de gelegenheid een kaarsje te ontsteken maar ook een gebed/voorbede uit te spreken voor een naaste of voor ons zelf. U kunt zich hier thuis al op voorbereiden.

We zijn een klein uurtje bij elkaar in een sfeervolle kerk en daarna is er gelegenheid na te praten met een kop koffie of thee.

Zet deze datum in uw agenda of op de kalender, want een Taizé-viering is de moeite waard. Het is een moment van rust in deze toch al hectische tijd.

U bent van harte welkom bij deze viering.

De Taizé-werkgroep



Voor de jeugd



Activiteiten provider seizoen 2018/2019

Het Provider seizoen is volop in beweging. Tijdens de start activiteit zijn we met ruim 25 jongeren een middag neergestreken in Hensbroek. Daar hebben we met zijn allen een spel midgetgolf gespeeld. Na het midgetgolven, stond er patat voor ons klaar met iets lekkers en een ijsje toe. Het was een geslaagde middag.

In oktober hebben veel jongeren kennis mogen maken met Yoga. Het plezier stond voorop en menigeen kwam ontspannen terug van deze yogales.

De filmavond die afgelopen november gehouden werd was een succes. We keken de film 'Lover or loser'. Deze film gaat over loverboys. Als vervolg hierop heeft eind januari iemand van 'Stichting stoploverboys.nu' een voorlichtingsavond gehouden.

Voor de komende tijd staan er weer een tal van leuke en leerzame activiteiten op het programma. Van NL doet tot een bezoek aan een moskee.

Dit seizoen staat nog op het programma:

NL doet 16 maart,

Moskee bezoek 18 of 19 mei,

kamp 1 en 2 juni.

Heb je je nog niet opgegeven maar vind je het leuk om toch mee te doen aan een activiteit en ben je tussen de 11 en 20 jaar, dan ben je van harte welkom. Je mag natuurlijk altijd een vriend of vriendin meenemen.

Heb je nog een vraag of wil je je opgeven stuur dan een mail naar providerdewaterkant@gmail.com

Dan nu nog een oproep voor de (jong) volwassenen onder ons! Wij zijn op zoek naar mensen die ons Provider team willen komen versterken. Lijkt jou het leuk om met jongeren te werken en kan je je goed inleven in jongeren? Ben je creatief om inspirerende activiteiten te bedenken en te begeleiden? Dan zijn we op zoek naar jou! We zouden het superfijn vinden als je binnenkort ons team komt versterken! Heb je nog vragen, stuur een mailtje naar bovenstaand email adres en wij nemen contact met je op.

Het providerteam 'De Waterkant'



Parochieraad H. Bavo

Voorzitter:

De hr. A. Wever

Lange Molenweg 32, 1842 EN Oterleek

Tel.: 072-5022757

Penningmeester:

De hr. J. Blank

Mijzerdijk 13A, 1645 WS Ursem

Tel.: 072-5022518

Secretaris:

Mevr. C. Timmer-Oudhuis

Drechterlandsedijk 22, 1645 RH Ursem

Tel.: 072-5022949

Lid:

Mevr. I. Vreeswijk-de Vos

Walingsdijk 14, 1645 RN Ursem

Tel.: 072-5022152

Coördinatie werkgroepen:

Mevr. A. Stuijt-Mosch

Patrijs 5 , 1645 TL Ursem

Tel.: 072-5022419